



Vrienden, clubleden,

Vanmiddag besloot ik dat ik jullie mijn eerste epistel zou sturen. Dat besluit was sneller genomen dan bovenstaande kop klaar was. Maar zoals jullie zien, met Kees heb ik gewerkt aan een eigen-ik.

Tijdens het zomerweekend vroeg Henk J, de voorzitter van onze groep, aan Kees en mij of wij "ja" wilden zeggen tegen de openstaande post van secretaris van de vereniging. Eerlijk gezegd hadden Kees en ik het er al tijdens de vakantie over gehad. Dat ik er nu echt veel zin in had..... Maar het leven bestaat uit meer dan alleen echt zin hebben in.....!

We hebben JA gezegd. Het stelt weinig voor, werd er gezegd. Alleen ... en ... / ja,ja.

Maar beste vrienden, ik beloof u allen mijn best te doen en Kees helpt altijd. Al 50 jaar staan we naast elkaar. Dus dit kunnen we ook wel samen.

Met Frans een afspraak gemaakt. Beiden, Frans en Puck, stonden ons op te wachten. Op 27 september. Frans overhandigde de stukken. Mooier, gestructureerder kun je het niet krijgen. Frans verdient naast zijn erelidmaatschap ook een ferme handdruk van allen. Want de mappen zien er WOUW uit. Met heel veel plezier hebben we er door heen gebladerd. Kees die alles tot in de puntjes op zijn eigen computer geregistreerd heeft staan was helemaal in de wolken. We nemen veel van Frans over en gaan door in zijn systeem. Dank je wel Frans.

Wat kom je tegen als je zo door de stukken gaat? In het begin:

--Het ontstaan van de club. Door de eerste secretaris die ook, net als Frans, erelid is, Dick T.

--De Kentenarenclub is opgericht in het jaar 2000. Op 13 februari.

--Problematiek rondom de afbouw van de schepen.

Heel bijzonder vind ik de ledenlijsten. Wat zijn er veel mensen vanaf de oprichting lid van de club geweest. Ik zoek naar leden die ook nu nog lid zijn en jawel, die vind ik ook: Jos en Karina A. Ook zij zijn nu ereleden van onze vriendengroep. Hun naam kom ik als aangemeld in 2001 tegen. En op dat zelfde papier, datum: 17 maart 2002, worden ook Frans en Puck genoemd. Zo leuk om te lezen.

Kees en ik hebben ons schip in 2004 gekocht. In december. Wanneer zouden wij lid geworden zijn? Zoekend door de ledenlijsten vinden we ons terug. Ik herken mijn schrift direct. Op 1 juli 2005. Ja, dan mogen toch eindelijk in 2023 wel eens iets voor die club vrienden gaan doen.....

Zomaar voor de grap ga ik eens tellen hoeveel leden we gehad hebben. Maar nu even niet, dat komt nog wel. En wat leuk dat we nog steeds bestaan en dat er elk jaar nieuwe leden bij komen. Ik had echt

geen idee dat er zoveel “Kenten” in Nederland voornamelijk, maar ook in de rest van Europa rond varen.

Verder valt mij op hoeveel adviezen er, op welk gebied dan ook, doorgegeven worden aan elkaar. Kees is heel technisch, ik helemaal niet. En die tweedeling is zo goed merkbaar als je al die stukken leest. Gelukkig hebben we ook nu nog steeds een technische Kentenaar onder ons midden: Jan R. Hij mag altijd door iedereen benaderd worden. Hier nog even zijn emailadres: kentenaren@gmail.com

Ik sla voor het gemak veel jaren over. Het is nu 2023. Frans heeft op 18 april dit jaar zijn laatst bijgewerkte ledenlijst aan ons allen gestuurd. Met mijn ogen loop ik door de lijst. Er staan namen op van mensen die ik nog nooit gezien heb. Logisch, hoe vaak komen we immers bij elkaar?

Sinds 2022 zijn Jaap en Irma lid, en Albert, Alexandra- Horst en Tim, Erik en Ida, Hans en Suzan, Jos en Stiena, zo leuk.

Het jaar 2023 geeft nog geen nieuwe namen.

Wat leuk om elkaar beter te leren kennen. Daar zijn de zomerweekenden super voor. Maar ook de beide vergaderingen. Daarom een oproep:

KOM ALLEN NAAR URK!!!! Op 16 maart 2024. Noteer die datum en laat haar leeg. Dan kun je komen.

Ik eindig met een persoonlijke noot.



Dit is ons schip. Met onze namen erop. We wonen in Numansdorp. Ons schip ligt vlak bij ons huis. Dit jaar zijn we naar Parijs gevaren. Het verhaal hierover staat op de website. Evenals het verslag van Jan en Kaye. Van hun reis naar de Moezel. Ook is er een verslag van Jan te vinden over het Kent-weekend van dit jaar. Een superleuk weekend.

We hebben in 2018 in Numansdorp het Kentweekend georganiseerd.

En dan voor de mensen die ons niet kennen, een foto.

Het is dit keer een beetje een persoonlijk clubblad. Dat komt omdat het de eerste keer is.



Met vriendelijke groet, Kees en Elza van D