

Zomerweekeinde 2009 14-15-16 augustus Hasselt en Zwolle



Hasselt

Half augustus is het weer zover. Dan is het tijd voor het zomerweekeinde van De Kentenaren. Het wordt gehouden in Hasselt.

Het is ons vorig jaar in Jachthaven "De Molenwaard" zo goed bevallen dat organisator Piet Schoonheim deze haven opnieuw als de basis voor het weekeinde heeft uitgekozen.

Maar we blijven niet alleen in Hasselt, want er staat ook een uitstapje naar het naburige Zwolle op stapel. In deze aflevering van ons clubblad wordt alles uit de doeken gedaan.

Piet Schoonheim nodigt alle Kentenaren uit om aan het zomerweekeinde deel te nemen.

Programma

Vrijdag 14 augustus

Verzamelen in "De Molenwaard".
Voor deze dag is er geen programma.

Zaterdag 15 augustus

- 08.00 (Gratis) ontbijt in Culinair centrum "De Herderin" in het centrum van Hasselt (tot 10.00 uur) ter gelegenheid van de opening van het Eufeest (dat dit jaar voor de vijftigste keer wordt gehouden).
- 10.30 Vertrek per Kent uit Hasselt om in konvooi naar Zwolle te varen. We leggen aan in Passantenhaven "Katerveer en Binnenstad".
Waarschijnlijk is het verstandig om voor de stadswandeling de lunch te gebruiken.
- 13.00 Stadswandeling door Zwolle onder leiding van een gids van de VVV.
- 15.00 Terugvaart in konvooi naar Hasselt.
- 17.00 Verzamelen in "De Molenwaard" voor het aperitief en de barbecue.
De barbecue wordt verzorgd door keurslager M. van de Weg uit Hasselt. Deze heeft de zaak van slager Roeland (die ons vorig jaar van een voortreffelijke barbecue heeft voorzien) overgenomen.

Zondag 16 augustus

- 12.00 Einde van het zomerweekeinde.



De Molenwaard

Kosten

De kosten van deelname (de stadswandeling en de barbecue samen) bedragen € 15 per persoon. Het verschuldigde bedrag moet aan het begin van het weekeinde in contanten worden betaald aan penningmeester Arie Hoffland.

De overige kosten (zoals de consumpties) komen voor rekening van de deelnemers zelf. Het havengeld in "De Molenwaard" moet rechtstreeks met de havenmeester worden afgerekend.

De havenmeester in Zwolle heeft aangekondigd dat hij geen liggeld in rekening zal brengen.

Zwolle

Over Hasselt heb ik al eerder wat geschreven (zie De Kentenaren nummer 2 van mei 2008).

In deze aflevering vertel ik iets over Zwolle, de andere stad van het zomerweekeinde 2009.

Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel. Ze heeft ruim 117.000 inwoners en bestaat al bijna duizend jaar. Reeds in 1230 werden aan Zwolle stadsrechten verleend. In de veertiende eeuw trad de stad toe tot de Hanze, het handelsverbond waarvan ook Hasselt deel uitmaakte.

Met name met het naburige Kampen had Zwolle een grote rivaliteit. "Blauwvingers" werden de Zwollenaren in Kampen genoemd. Maar ook met Hasselt had Zwolle niet altijd vriendschappelijke betrekkingen. Op onze rondwandeling vorig jaar door Hasselt heeft de gids herhaaldelijk gewezen op dingen die "die boeven van Zwolle" hadden gedaan. Ik ben benieuwd wat we in Zwolle te horen krijgen over "die boeven van Hasselt".



Frans Hillen

Deelnemen

De deelnemers aan het zomerweekeinde wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij Frans Hillen. Vermeld in de aanmelding:

- de namen van de deelnemers;
- of u met uw Kent komt;
- welke dagen u aanwezig bent;
- of u deelneemt aan het uitstapje naar Zwolle, de stadswandeling en/of de barbecue;
- of u ten aanzien van de barbecue speciale wensen hebt (zoals geen vlees, wel vis).

Voor hen die niet per schip komen, is er een mogelijkheid om te overnachten in een trekkershut. Er zijn twee hutten beschikbaar (kosten € 36 per nacht). U moet een hut zelf (op korte termijn) reserveren bij de havenmeester: 0384771651. Hij kan u hierover nader inlichten.