



**Vrienden, clubleden,**

**Lieve vrienden, Kentenaren.**

Velen hebben er waarschijnlijk naar uit gekeken. Het nieuwe nummer van de Kentenaren. Het ligt nu voor u. Het leek mij niet handig eerder te schrijven.

Ook dit nummer zal grotendeels gaan over Leiden. Heeft u zich nog niet ingeschreven en blijkt nu dat u best wel kan komen, twee echtparen hebben moeten afzeggen. Er is dus een plekje voor u over. Niets moet, het mag. Meldt het aan mij. Betaal Jan. Alles klaar. Welkom.

**1. Oude en nieuwe leden**

Tot mijn grote vreugde kan ik u melden dat de eigenaren van een Kent 27, de heer en mevrouw S zijn lid geworden zijn van onze Kentclub. Zij hebben de Kent kortgeleden gekocht. Jos en Danielle willen zelfs naar Leiden komen. Een groot applaus mag er daar voor hen klinken!

**2. Voorjaarsvergadering 16 maart 2025.**

En ook hier kan ik u "tot mijn grote vreugde" iets leuks melden! Niet alleen u, leden van nu, komen naar Leiden, maar ook meerdere oud-leden. En allen, zowel u als die oud-leden zijn zo enthousiast. Het wordt een echt feestje! Eerst de vergadering, zo gaat dat nu eenmaal en daarna leuke andere evenementen. Reken er op dat u blijft tot het einde. Halverwege de middag zullen we elkaar uitzwaaien en op het water weer ontmoeten. De precieze tijd kan ik niet echt goed bepalen.

**3. Ledenlijst.**

Er komt een nieuwe ledenlijst. De enige wijziging wordt de naam en het adres van Jos en Danielle. Print die dan uit. En leg die in uw boot. Ik stuur die later.

**4. Het Bestuur**

U allen heeft een prima Bestuur. We doen ons uiterste best het bestaan van de club levendig te houden. We werken met elkaar, luisteren naar elkaar. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis. Blijkt menselijk te zijn. Buiten dit om geldt voor een ieder van u allen, het is mogelijk dat u een keer gevraagd wordt toe te treden tot het Bestuur. Omdat in elk Bestuur ook jongere leden een kans behoren te krijgen. Zo kunnen we de club levendig houden. Als je 50 bent denk je anders dan wanneer je tegen de 80 loopt. De vraag is niet nu, maar ooit komt: wil jij mijn taak overnemen, welke taak dat ook is.

**5. De zomerbijeekomst: Doesburg. Datum 29, 30, 31 augustus.**

Tijdens de voorjaarsbijeekomst, na de vergadering, krijgt u met beelden een uitleg over varen op de IJssel. door Kees, mijn man, geeft hierover een kleine lezing.

Verder, mocht u lid zijn van de ANWB, maar ook zonder dat, kunt u op internet een artikel lezen over het gebruik van [het Blauwe Bord](#).

*Het blauwe bord, in combinatie met een wit helder rondom schijnend knipperlicht, is in de binnenvaart een sein waarmee een schip aan een op tegengestelde koers naderend ander schip het verlangen kenbaar kan maken, dat het voorbijvaren stuurboord op stuurboord zal geschieden.*

U krijgt vast en zeker ook van Els een enthousiaste uitleg over die prachtige plaats Doesburg.

### **6. 25 jaar Kent-vrienden. Kentclub.**

Meer verrassingen heb ik niet voor u. Niet hier op papier.

Er volgt nu het programma van de vergadering. Verder een duidelijke kaart om bij het adres in Leiden te komen.

**Gerrit en Conny heten u vanaf 11 uur hartelijk welkom. Er is een ontvangst met koffie en koek.**

### **Programma van de voorjaarsvergadering. We beginnen om 11.30 uur.**

1. Opening voorzitter
2. Mededelingen van het Bestuur
3. Verslag secretaris
4. Verslag penningmeester
5. Lidmaatschapsbijdrage. Voorstel.
6. Zomerevenement in Doesburg: 29, 30 en 31 augustus 2025. Els komt aan het woord.
7. Suggesties en ideeën voor komende evenementen
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering.

-Varen op de IJssel, een verhaal van Kees. Welkom in Doesburg!

-Lunch

-Hierna wordt het **25 jarig** bestaan van onze Kentclub feestelijk ingeleid. Verrassing!  
U krijgt een prachtig overzicht te zien van 1999 tot 2025. Door Elza.

Het adres in Leiden: **Oxfordlaan 25A, 2314 EA Leiden**

U parkeert in de gehele Oxfordlaan, aan het eind rond een dikke boom of eerder daar waar u een plaats vindt. Natuurlijk niet voor de entree van de huizen. Er is geen echte parkeerplaats. Misschien moet u 100 meter lopen. Aangekomen bij de entree van de jachthaven **Waardeiland** vindt u een hek. Ik denk wel dat iemand van het Bestuur hier een tijdje bij staat, anders moet u, om het hek te openen een code intikken en daarna gewoon met de klink de deur openen. De code is: . . . Invullen onder een klepje.



Met groet,  
Elza