



Zomerweekeinde 15-16-17 augustus 2008



Het zomerweekeinde van De Kentenaren staat weer voor de deur. Het wordt dit jaar gehouden in Hasselt, gelegen aan het Zwartewater in de provincie Overijssel. De organisatoren Piet Schoonheim en Frans Hillen hebben het programma rond. Zij nodigen alle Kentenaren uit om aan het weekeinde deel te nemen.

In Jachthaven "De Molenwaard" (Van Nahuysweg 151) zijn voldoende plaatsen gereserveerd om allen die met hun Kent naar Hasselt komen, een ligplaats te bieden.

De havenmeester reageerde onmiddellijk enthousiast toen we hem over ons zomerweekeinde vertelden en zal ons gastvrij ontvangen.



Het zomerweekeinde biedt een gevarieerd programma. Bijpraten, borrelen, cultuur, de traditionele barbecue op zaterdag en (als we goed bij stem zijn) het zingen van het door Paul Kröher bedachte Kentenarenlied. In dit blad treft u alle informatie aan.



Programma zomerweekeinde

Vrijdag 15 augustus

Uiterlijk 's middags verzamelen in "De Molenwaard"

Zaterdag 16 augustus

10.30 Vertrek naar het centrum van Hasselt

11.00 Stadswandeling door Hasselt onder leiding van een gids en bezichtiging van het voormalige stadhuis

13.00 Lunch (voor eigen rekening)

14.00 Vrij programma. Suggesties: bezichtiging van de kalkovens
bezoek aan korenmolen "De Zwaluw"

17.00 Verzamelen in "De Molenwaard" voor aperitief en barbecue

Zondag 17 augustus

12.00 Afsluiting van het zomerweekeinde. Daarna mogelijkheid tot het verlaten van Hasselt in slagorde

Deelnemen

De deelnemers aan het zomerweekeinde wordt verzocht het bij dit nummer van "De Kentenaren" gevoegde formulier in te vullen en te zenden naar secretaris Frans Hillen.

Voor hen die niet per schip komen, is er een mogelijkheid om te overnachten in een trekkershut. Er zijn twee hutten (kosten 36 euro per nacht). U moet een hut zelf (op korte termijn!) reserveren bij de havenmeester: 0384771651. Hij kan u hierover nader inlichten.

Hasselt: oude Hanzestad aan het Zwartewater en de Vecht

De historie van Hasselt is door de eeuwen heen nauw verbonden geweest met de Hanze. Het begon allemaal met de toekenning van stadsrechten in 1252 door de bisschop van Utrecht. De Hasseltenaren ontvingen tal van privileges, waaronder het recht om week- en jaarmarkten te organiseren. Hasselt kon bovendien bogen op een gunstige ligging: op een rivierduin, precies op de plek waar het Zwartewater en de Overijsselse Vecht samenvloeien. Geen wonder dat handel en bedrijvigheid flink toenamen, vooral in 14^e en 15^e eeuw. Bloeiende bedrijfstakken waren onder meer de scheepsbouw, de lakenweverij en, wat later, de kalkindustrie.

Ook personenvervoer was van belang. Hasselt had bijvoorbeeld een veerdienst op Amsterdam. Ook bier en vis werden verhandeld, evenals hout, vee, koren, turf en de in Hasselt gefabriceerde dakpannen. De straatnaam "Achter het Pannenwerk" herinnert daar nu nog aan.

Hasselt was daarnaast een belangrijk agrarisch centrum voor de omliggende omgeving. Van groot belang waren de boter- en hooihandel. Dit wordt nu nog jaarlijks weerspiegeld in het traditionele "Euifeest" (hooifeest) medio augustus. Straten en grachten worden



feestelijk verlicht en trekken van heinde en ver bewonderaars. Aan deze feesten dankt Hasselt haar bijnaam "Lichtstad van het Noorden". Het Euifeest begint dit jaar op 15 augustus, zodat de deelnemers aan het zomerweekeinde daarvan het een en ander kunnen meemaken. Op pagina 3 staat meer informatie over dit feest.

Een ander folkloristisch evenement is de "foekepotterij". Kinderen gaan op 10 november in optocht met de foekepot zingend langs de deuren voor het ophalen van snoep en geld.

Hasselt heeft ongeveer 7500 inwoners. De goedbewaarde huizen, de smalle straten, de pleinen en grachten getuigen van het rijke en interessante verleden van de stad. Er zijn ruim zeventig rijksmonumenten.



Kosten

De kosten bedragen 15 euro per persoon voor de stadswandeling en de barbecue. Betaling ter plaatse aan Fré Slump.

Alle overige kosten (zoals haven-geld, consumpties) komen voor rekening van de deelnemers zelf.



Korenmolen "De Zwaluw" dateert van 1867 en heeft tot 1955 dienst gedaan voor het malen van meel. Na de restauratie in 1996/1997 is hij weer als korenmolen in gebruik.

Het Euifeest

Dit traditionele Hasselter feest begint op vrijdagavond 15 augustus. De gehele avond speelt de live band "Melrose". Bovendien treden de volgende artiesten op: Peter Beense, René Schuurmans en als finale Dennie Christian.

Voor zaterdag 16 augustus luidt het programma:

- 08.00 Stadsontbijt
- 09.30 Viswedstrijd (bij het Kerpelbrugje)
- 09.30 Kalverkeuring (Manege)
- 11.00 Black Riverdancers (Kalkovens)
- 16.00 Hasselts Fanfare (Markt)
- 20.00 Verkiezing Miss Euifeest (Onder de Luifel)

Op zondag 17 augustus wordt er niet gefeest. In Hasselt houdt men de zondagsrust in ere.



"De Kalkovens", een industrieel monument, dat werd gebruikt voor de schelpkalkbranderij.

De Molenwaard

Het havengeld in jachthaven "De Molenwaard" bedraagt 1 euro per meter per nacht, exclusief 60 cent toeristenbelasting per persoon per nacht. Walstroom kost 50 cent (per 2kW/h).

De haven heeft veel voorzieningen: een toiletgebouw, wasserette, een kleine watersportwinkel, verkooppunt voor brandstof en water op de steigers.