

Groeten uit Hasselt



Ook dit jaar krijgen de Kentenaren weer een ansichtkaart uit Hasselt. Over het Zwarte Water vaart de Kentvloot op een stralende zaterdagmorgen naar Zwolle tijdens het zomerweekende 2009.

Op de volgende bladzijden wordt uitgebreid verslag van het weekende gedaan.

Buttje heet voortaan Cantia



De Kent 27 van Tilly en Gerrit Jan heette tot voor kort "Buttje". Omdat deze naam wel eens tot opmerkingen leidde, hebben de eigenaren gezocht naar een nieuwe. Geïnspireerd door de merknaam die Pedro-Boat voor de Kent heeft bedacht, hebben Tilly en Gerrit Jan voor "Cantia" gekozen. Op de werf van Pedro-Boat ging de Buttje in de takels om er als Cantia weer uit te komen. Met het logo zoals Pedro-Boat dat voor de Cantia hanteert.

In dit nummer

Groeten uit Hasselt	1
Buttje heet voortaan Cantia	1
Zomerweekende 2009	2-5
Over "De Kentenaren"	5

Zomerweekeinde 2009

Het zomerweekeinde 2009 begint net zoals dat van 2008. De eerste Kent die Jachthaven De Molenwaard in Hasselt binnenvaart, is de Buttje van Tilly en Gerrit Jan, gevolgd door de Pokie van Frans en Puck. En eigenlijk is het weekeinde dan nog niet eens begonnen. Want deze schepen liggen donderdag al langs de kade in het speciale stuk van de haven achter de ophaalbrug.

De voorzitter en de secretaris zijn in ieder geval alvast paraat. Havenmeester Peter, behulpzaam als altijd, zorgt voor een haspel om permanent walstroom te kunnen hebben. Dus geen gedoe met het gooien van muntjes in een paal.

Als het weekeinde op vrijdag 14 augustus echt begint is het stralend weer met een aangename temperatuur en zo zal het tot en met zondag blijven. Ook dat is niet anders dan vorig jaar. De Kentenaren staan bij de weergoden blijkbaar in een goed blaadje.



Daar komt weer een Kent aan!



Organisatoren Frans en Piet

Op deze vrijdag moet de ophaalbrug zes keer worden bediend om een Kent toegang te verschaffen tot de "Kenthaven". Het begint met Le Grand Bateau d'Amie met Paul en Angela aan boord. Zij zijn dit jaar lid geworden en doen meteen mee aan het zomerweekeinde. Dan komt de Slut III van Dirk en Aly binnen. Vervolgens melden Arie en Renée zich met hun Albion. Jos en Karina varen de AQUARIUS (met hoofdletters!) naar zijn plaats aan de kade. Dan komen Michael en Sabina, de debutanten van vorig jaar, op de Addis aan en ten slotte leggen Theo en Heleen de Over het water aan. Piet en Fré, die hun Kent te koop hebben liggen, komen per auto. Zij hebben logies in Hasselt geregeld en maken het hele festijn zonder boot mee.

Het is een mooie rij van Kenten langs de wal: twee keer een 27, vier maal een 28, een 28 Launch en een 31 Launch. Van het laatstgenoemde type schijnt maar één exemplaar te bestaan. Paul en Angela hebben dus echt een bijzonder schip. We zijn nu met negen paren en we weten dat er morgen nog vijf mensen bij zullen komen. Dat brengt het aantal deelnemers op maar liefst 23. En dat zijn er toch weer zeven meer dan in 2008.



Acht Kenten op een rij

Zomerweekeinde 2009



Ontbijt in "De Herderin"

Als een aantal Kentenaren (niet allemaal, want een deel maakt geen gebruik van het Euifeestontbijt) op zaterdagmorgen "De Herderin" binnenloopt, blijkt de waard woord te hebben gehouden. Er staat een tafel voor ons gereserveerd. Ook al zijn we er niet allemaal, we laten het ons goed smaken. Daarna gaan we weer terug naar de haven om te verzamelen voor de vaartocht naar Zwolle.



Zwolle, hier komen de Kentenaren!



Maar nog wel even wachten voor de brug in Zwolle

Ons gezelschap is dan intussen gegroeid naar 23 personen. Bij Dirk en Aly is hun gast Ira de Kempnaer aan boord gekomen. Theo en Heleen hebben gezelschap gekregen van Theo's broer Wim en schoonzuster Els. En Dick en Jos zijn overgekomen. Voor onze ereleden is het, na hun gedwongen afwezigheid vorig jaar, goed om er weer bij te zijn.



Dick en Arie aan boord van de Albion

Om 10.30 uur vertrekt de vloot uit De Molenwaard. De ophaalbrug moet nu wat langer open blijven om het hele konvooi door te laten. Over het Zwarte Water varen acht Kenten in de richting van de IJssel. Bij Zwolle gaan we bakboord uit de Zwolse Wetering op en rond het middaguur leggen we aan in de haven aan het Rodetorenplein bij het centrum van de Overijsselse hoofdstad. We vinden allemaal een ligplaats. Dirk en Ira blijven aan boord van de Slut III. De overige deelnemers gaan de stad in.

We zoeken eerst een gelegenheid om te lunchen. We kiezen een terras op de Grote Markt en genieten van heerlijke belegde broodjes.



In de kuip

Zomerweekeinde 2009

Nadat we het gelag hebben betaald gaan we op zoek naar de gids van de VVV, die ons op onze toeristische wandeling zal begeleiden. Voor ons komt het slecht uit dat er kermis is in Zwolle. Zoals gebruikelijk gaat dat vermaak gepaard met nogal wat lawaai, met als gevolg dat de gids nauwelijks is te verstaan. Dat wordt pas beter als we uit de buurt van de Grote Markt zijn. Maar dan is de inleiding al aan velen voorbij gegaan. Het is ook jammer dat deze gids niet improviseert. Vanzelf denken we terug aan de gids van vorig jaar, die ons zo losjes door Hasselt leidde en smakelijk kon vertellen. Onder anderen over "die boeven van Zwolle". Pogingen om nu wat te horen over "die boeven van Hasselt" lopen op niets uit. Misschien waren die van Hasselt wel geen boeven. Of, wat waarschijnlijker is, de Zwollenaren hadden veel meer te stellen met hun concurrenten uit Kampen.



De gids heeft een aandachtig gehoor



Bij de Sassenpoort

Als we allen weer zijn ingescheept worden om 15.20 uur de trossen losgegooid. De terugreis verloopt voorspoedig (alleen even wachten voor de brug in Zwolle) en om 16.45 uur nemen we onze ligplaats in aan de wal in De Molenwaard. Tuinstoelen, tafels en de partytent komen te voorschijn en we richten het grasveld in voor de barbecue. Slager Op de Weg uit Hasselt levert keurig op tijd de gasbarbecue, een keur aan vlees- en visgerechten, salades en stokbrood af.

We wandelen langs een aantal bezienswaardigheden van de stad. Zo lopen we langs de haven waar onze boten liggen, om het Maagjesbolwerk te bekijken. Het is een in deze eeuw opgericht bouwwerk waarbij architect Hans Ruijsenaars zich heeft laten inspireren door het verleden van Zwolle als vestingstad. We passeren het pand waarin Kortjakje heeft gewoond. Ook de Librije ligt op onze route. Een beroemde horecagelegenheid die er chic uitziet. En natuurlijk mogen we de Sassenpoort niet missen. Onze gids beschikt over een sleutel en kan dus ook binnen een rondleiding geven. Niet allen nemen de moeite om de wenteltrap te beklimmen en te zien hoe het er boven uitziet. Daar is enige tijd het onderkomen geweest van een hertog die om politieke redenen was vastgezet, en zijn gemalin. Bij de poort staat een kanon en dat is een mooie plek om een groepsfoto te maken. Intussen is de tijd omgevlogen en realiseren we ons dat we terug moeten zijn in Hasselt als de slager komt om de barbecue af te leveren. Want er moet wel netjes met hem worden afgerekend. Dus maar even bellen met de slagerij. We wandelen snel terug naar de haven bij het Maagjesbolwerk. En hé, waar is de gids opeens gebleven? Zonder dat we afscheid van hem hebben kunnen nemen is hij in het niets verdwenen. Maar ja, dan loopt hij wel zijn fooi mis.



Zomerweekeinde 2009



Tijdens het aperitief spreekt Tilly de Kentenaren toe. Ze bedankt Piet en Frans voor de organisatie en overhandigt hun een fles wijn. Er wordt ook al gesproken over volgend jaar. Frans is in Hattem geweest, waar de haven flink wordt uitgebreid en waar de havenmeester enthousiast heeft gereageerd. Paul komt met de suggestie om Amersfoort te proberen. Hij zal daarover meer informatie verzamelen.

Na de voortreffelijke braai is het weer tijd voor Molka. Deze keer spelen we met het spel

van Frans. De blokjes daarvan zijn lichter dan die van de door Gerrit Jan zelf gefabriceerde set. Arie wint het eerste potje en Sabina het tweede.

Het wordt donker. Geen reden om te gaan slapen want het is nog lekker buiten en de flessen zijn nog niet leeg.

Op zondag loopt het zomerweekeinde op zijn einde. In de loop van de ochtend wordt afscheid genomen en varen de meeste deelnemers met hun Kent de haven uit. Alleen Jos en Karina en Frans en Puck blijven nog in Hasselt.



Over "De Kentenaren"

Vereniging

"De Kentenaren" is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Zij is op 13 februari 2000 opgericht en is bestemd voor hen die in een motorboot van het type "Kent" varen.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 20,00 per schip.

Bankrekening: op naam van A.B. , De Meern.

De BIC-code van de bank is en het IBAN-nummer .

Bestuur

Het bestuur van "De Kentenaren" is als volgt samengesteld.

- Tilly (voorzitter), Sneek,
- Frans (secretaris), Almere,
- Arie (penningmeester), De Meern,
- Piet (organisator zomerweekeinde), Almere

- Karina , Almere,

Clubblad

De vereniging geeft voor haar leden een blad uit onder de naam "De Kentenaren". Dit wordt aan de leden die een e-mailadres hebben, per e-mail in PDF-formaat gezonden en aan de overige leden in een geprinte versie per post.

De opmaak en eindredactie van het blad worden verzorgd door Frans .