

Kandidaat-voorzitter: Henk

Vorig jaar had onze vereniging plotseling geen voorzitter, penningmeester en webmaster meer, nadat Maggie en Lex en Renée en Arie hun Kent hadden verkocht. Alleen onze onverwoestbare secretaris Frans en bestuurslid Angela waren nog over om het fort te bewaken.

In het clubblad stond een oproep om je te melden voor een bestuursfunctie, omdat zonder bestuur de Kentenaren zou ophouden te bestaan. Wij waren medio 2013 lid geworden van de Kentenaren en hebben sinds die tijd heel leuke ervaringen beleefd op clubbijeenkomsten. Ook de gezamenlijke vaartocht naar de diverse evenementen toe met een aantal Kents is altijd een feest.

Ik meldde mij voor de functie van penningmeester, want het zou toch jammer zijn wanneer vanwege een tekort aan bestuursleden de club zou stoppen. Gelukkig had Angela zich intussen al beschikbaar gesteld om penningmeester te

worden en zij kan vast veel beter op de duiten passen dan ik. Alleen het voorzitterschap was nog vacant. "Dat is een heel eervolle functie", vertelde secretaris Frans mij met een bemoedigende glimlach, die mij over de streep moest trekken. Maar goed, u kunt mij nog wegstemmen bij de eerstvolgende vergadering. Tot die tijd ga ik samen met de andere bestuursleden mijn best doen voor de Kentenaren.

Het is een bizarre tijd, veroorzaakt door de corona-pandemie. Hopelijk is het in het najaar mogelijk om een bijeenkomst op een veilige wijze te organiseren, zeker als iedereen dan is gevaccineerd.

Omdat niet iedereen mij kent zal ik mij kort voorstellen. Mijn naam is Henk, ben geboren op D-Day en woon samen met mijn echtgenote Willy in het mooie Zaandijk vlakbij de Zaanse Schans.

Mijn hele leven ben ik gek van watersport geweest en ik heb heel veel wedstrijden gezeild. Ik ben begonnen in een Vaurien en daarna een aantal jaren in de Vrijheidklasse. Vooral heb ik heel veel jaren wedstrijden gezeild in de Soloklasse,

naar mijn mening de leukste boot waar ik in gezeild heb.

Met de familie, vrouw en drie kinderen, heb ik ook veel zeiltochten gemaakt. De laatste boot voordat we een Kent 28 hebben gekocht, was een Jeanneau Sunlight, waarmee ik, toen ik gepensioneerd was, samen met mijn vrouw wat langere tochten heb kunnen maken, onder meer naar Engeland en Denemarken.

In 2013 zijn we overgestapt naar een motorboot: een Kent 28. We vinden het een prachtige boot met een stoere uitstraling. We zijn er nog steeds blij mee. We hebben de boot Dotje Blauw

genoemd.

De vorige eigenaar was in zijn werkzame leven sleepbootkapitein bij Wijsmuller geweest. Het schip was uitstekend onderhouden. Toen hij bij de bezichtiging het motorluik opende, konden wij onze ogen haast niet geloven. Het leek wel een nieuwe motor en alles was smetteloos schoon.

Wel moesten wij in het

begin wennen aan het manoeuvreren met onze Kent 28. Dit vonden we lastiger dan in onze zeilboot, maar ook dit hebben we inmiddels onder de knie.

Wel hebben we nieuwe kussens laten maken en onlangs hebben we de oude koelkast vervangen door een energiezuinig exemplaar. Dus als we hopelijk het komende watersportseizoen elkaar weer mogen ontmoeten op het water, staat er bij ons aan boord beslist een koel drankje voor jullie klaar.

Allemaal vriendelijke groeten,

Henk

Dotje Blauw

De naam komt van het product dat mijn moeder toevoegde aan de was om die witter te maken. Bij onze zeilboten werd het Dotjewit, want de romp was wit. Hoewel, de eerste heette Dotjeblauw en die had ook een witte romp. Met onze Kent konden we eindelijk een boot echt Dotjeblauw noemen.



Activiteiten in 2021

Het bestuur heeft overleg gehad over de in het lopende jaar te organiseren evenementen. De maatregelen in het kader van COVID-19 zijn voorlopig nog zo streng dat het niet mogelijk is om een voorjaarsbijeenkomst te houden. Daarom heeft het bestuur moeten besluiten om deze activiteit, net als in 2020, te schrappen. Een flinke tegenvaller.

Of er een zomerweekeinde komt is vooralsnog onzeker. Omdat er intussen verschillende vaccins beschikbaar zijn en met inenting is begonnen kunnen we wat optimistischer kijken naar de tweede helft van de zomer. Het bestuur gaat ervan uit dat alles begin september weer zodanig is genormaliseerd dat er ruimte voor het weekeinde is. Het plan is om dit te houden in Hasselt van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september. Frans Hillen heeft de organisatie op zich genomen.

Ledenvergadering op een andere manier

Omdat het niet mogelijk is om een reguliere ledenvergadering te houden heeft het bestuur nagedacht over alternatieven. Een videoconferentie lijkt, niet bruikbaar gezien het te verwachten aantal deelnemers. Het bestuur heeft er nu voor gekozen om een schriftelijke, digitale, vergadering te houden. De leden worden in de gelegenheid gesteld om binnen drie weken na de dag van verzending van dit clubblad te reageren. Deze termijn eindigt dus op 11 maart 2021. De reacties moeten worden gezonden naar het e-mailadres van secretaris Frans.

De volgende agendapunten worden aan de leden voorgelegd.

1. Benoeming bestuursleden.

Door het aftreden van Maggie (voorzitter) en Arie (penningmeester) zijn twee zetels vacant. Het bestuur stelt voor om Henk te benoemen tot voorzitter en zittend bestuurslid Angela tot penningmeester. Ook stelt het bestuur voor om Jan, die als webmaster Lex is opgevolgd, te benoemen tot bestuurslid.

De leden hebben het recht om binnen de hiervoor genoemde termijn een of meer tegenkandidaten te stellen.

2. Contributie 2021.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2021 vast te stellen op € 25 per huishouden.

3. Zomerweekeinde 2021.

Het voorstel is om het weekeinde, mits de omstandigheden dat toelaten, te houden van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september in Hasselt.

4. Verslag van de ledenvergadering van 10 maart 2019 (2019/09).

Opmerkingen en vragen moeten naar de secretaris worden gemaïld.

5. Rondvraag.

Vragen en opmerkingen moeten naar Frans worden gemaïld. Frans zal de ontvangen reacties in een afzonderlijke e-mail aan de leden voorleggen.

Nieuwe website

Nadat Lex zijn Kent had verkocht en zijn functie van webmaster neerlegde heb ik afgelopen jaar mei de site overgenomen. De oude site met adres www.kentenaren.nl van webhost Wordpress had wat problemen met het veiligheidscertificaat. Het advies van Lex was om een nieuwe website te maken. Omdat ik al wat ervaring had met een eigen site bij webhost Jouwweb heb ik besloten om hier een nieuwe site voor de Kentenaren te bouwen. Het verschil tussen Wordpress en Jouwweb is dat voor de site bij Wordpress moet worden betaald en voor Jouwweb niet. Het nadeel is dat bij Jouwweb reclame wordt toegevoegd.

Ik heb de gegevens die al op de oude site stonden, overgeplaatst naar Jouwweb. Daarna heb ik de site verder uitgebouwd met toevoeging van verschillende onderwerpen. De site is te vinden op www.kentenaren.jouwweb.nl. Het lijkt erop dat velen, zowel leden als niet-leden, de site al hebben gevonden.

Graag wil ik interessante verhalen van leden over hun reizen, techniek en ervaringen met hun Kent toevoegen aan de site. Je kunt deze artikelen naar mij mailen en dan zorg ik ervoor dat ze een plaats op de site krijgen. Ook voor andere bijdragen sta ik altijd open. Dat geldt trouwens ook voor artikelen voor het clubblad.

Jan