



Vrienden, clubleden,

Nog een paar dagen, misschien een enkele week en veel Kentenaren zijn allen op weg naar Sloten. Jan en Kaye houden zich er bijna dagelijks mee bezig, het wordt vast een heel leuk zomerweekend. Er zijn ook leden die zonder schip komen, maar zo wel de gelegenheid pakken en geven om elkaar te begroeten. Om één te zijn: Kent liefhebbers. Super!

Karel, onze penningmeester zei: Weet je Elza, zeilers zijn zo gewend naast elkaar te liggen, bij een club te horen. Voor motorbootvaarders is dat anders. Wij boffen, want velen van ons hebben gezeild. Daarom kan de club bestaan. Ik vond dit iets om over na te denken. En ik denk ook: wanneer zouden Karel en Corrie eigenlijk lid geworden zijn? Via Frans ben ik in het bezit van alle lijsten van de leden van de Kentenarenclub, vanaf de **oprichting op 13 februari 2000**. Die had hij van **Dick T** gekregen, de oprichter van de Kentclub, de **Kentenaren**, zoals de vereniging officieel heet.

Ik vind ze: Ze staan beiden, zowel Karel en Corrie als Frans en Puck op de ledenlijst van januari 2002. Prachtig is dat. Ze zijn onze oudste leden. Frans en Puck zijn ereleden om vooral het vele werk verricht aan de club door Frans. Ze hebben geen boot meer.

Gisteren heeft Karel me verteld dat hij zijn schip heeft verkocht. Het ging niet meer, Elza, zei hij. Heel reëel. Maar met heel veel pijn, vertelde hij. Wij allen zullen hen missen. Ze komen gelukkig nog wel naar Sloten om allen die hen lief zijn en/of nieuw lid zijn, een hand te drukken.

Hieronder een foto van de Cornelia. Kent 28. Nu maar hopen dat de nieuwe eigenaren lid worden van de vereniging. Op de rechtse foto, Leiden 20 augustus 2016, is het het derde schip. Ze waren vaak aanwezig op de zomerweekenden. De linker foto komt van het internet.



Punten:

1. Het vertrek van de penningmeester geeft : wie wordt de nieuwe penningmeester. Meld je aan. Veel werk is het niet. Twee vergaderingen per jaar. Contact houden met de andere bestuursleden.
2. Contributie. Vanaf het begin is er het getal 25. Eerst fl 25,00 en nu € 25,00. Omdat we een kleine vereniging zijn komen we er mee rond. Als er iets over is wordt er een borrel tijdens de voorjaarsvergadering en het zomerweekend van betaald. Zoiets als: uit eigen zak voor eigen mond.
3. De voorjaarsvergadering wordt iedere keer in een andere plaats gehouden. Vorig jaar was dat knotsgezellig en qua weer guur koud in Urk. Dat doen we niet over, ieder jaar bij een ander. Weet u een leuke plaats of een suffe plaats maar wel met een uiterst leuk uitstapje, wandeling, tochtje enz. Meld u aan. Want de vergadering is kort, het leuke mag duren. En u krijgt van iedereen veel waardering.
4. Vertrekkende en nieuwe leden. Tijdens het begin van de zomer krijg ik te horen dat de volgende leden, vaak om lichamelijke klachten, geen lid meer kunnen blijven van de vereniging omdat hun schip verkocht is: Hans en Suzan. Zij hebben hun schip KENTERING verkocht aan Cornelis en Sinie. Het schip blijft dezelfde naam houden. Cornelis en Sinie zijn lid geworden. Welkom! Ook Duco en Petra stonden op het moeilijke punt hun schip te verkopen. Naam: Pylades. De nieuwe eigenaren hebben nog geen contact met ons opgenomen. Het schip van Karel en Corrie was binnen een dag verkocht. We hopen dat de nieuwe eigenaar contact met ons opneemt.
5. De nieuwe ledenlijst is bij u in uw computer aangekomen. Bedankt voor de opmerkingen.
6. Een oud lid van de vereniging, het oudste lid, **de oprichter van de club De Kentenaren**, is overleden. Hij en zijn vrouw, Dick en Jos, waren ereleden. Jos blijft erelid. We zijn door de familie ingelicht. De exacte datum van overlijden is ons niet bekend gemaakt. Zowel Jan, Kaye als ik zijn lange tijd bezig geweest meer te weten te komen over de laatste maanden van Dick, maar het is ons niet gelukt.



Dit is het schip van Dick. Hiernaast waarschijnlijk een foto genomen tijdens de oprichting van de Kentenaren-club.

7. Onze nieuwe leden zijn:

John-Peter en Selma, Kent 28, Danuh
Cornelis en Sinie, Kent 33, Kentering
Jan en Anita, Kent 31, Breezzz
Koen en Margreet, Kent 27, Bries (foto hiernaast)



Rest mij u een goede zomer toe te wensen.

Vriendelijke groet Elza