

## Nieuwe voorzitter voor De Kentenaren

### Gerda Hilbrink volgt Tilly op



Ongeveer zes jaar lang heeft Tilly het voorzitterschap van De Kentenaren bekleed. Altijd informeel en ontspannen. In de loop van 2012 hebben Gerrit Jan en zij hun Kent verkocht en is voor haar de tijd gekomen om afscheid van onze club te nemen. En dus ook om haar voorzittershamer door te geven.

Het bestuur heeft onmiddellijk actie genomen om een nieuwe voorzitter te zoeken. Al snel ontstond het idee om Gerda te polsen. Ze is een zeer actief clublid en blaakt altijd van enthousiasme en goede zin. Tijdens het zomerweekeinde in Haarlem is ze benaderd.

In de ledenvergadering op 3 maart, onderdeel van de voorjaarsbijeenkomst 2013, konden de leden uitspreken of ze de voordracht van het bestuur wilden volgen. Er was geen tegenkandidaat, zodat Gerda de verkiezing op haar sloffen kon winnen. Geen wonder ook, want ze speelde een thuiswedstrijd in haar eigen appartementencomplex.

Tilly, bedankt voor je goede leiding. En Gerda, laat je stuurmanskunst zien.

### Afscheidstoespraak van Tilly

Zoals de meesten van ons weten heb ik de plaats van voorzitter overgenomen van Jos, die op dat moment heel duidelijk stelde: "zonder nieuwe voorzitter geen Kentclub meer, want ik leg bij deze mijn taak neer."

Hoewel ik geen enkele bestuurlijke ervaring had (wat in de loop van de tijd ook wel gebleken is) konden we in elk geval verder als ik op deze stoel plaatsnam. Het echte werk wordt immers gedaan door onze voortreffelijke secretaris hier naast mij. Een en ander kunnen we elke keer beamen als er weer een nieuw Kentenarenblad verschijnt. En dat is maar een deel van zijn werkzaamheden. Ik denk dan ook dat het Kentgebeuren zo ongeveer de grootste hobby van Frans is.

Nu hebben Gerrit Jan en ik na acht jaar onze boot verkocht en gaan verder camperen.

Nu ik dan ook mijn functie als voorzitter beëindig, bevind ik mij weer in een bijzonder goed gezelschap. Nauwelijks had ik dit besluit genomen of het volgende nieuws kondigde zich al aan. Ook de paus deed een stap terug. En of dat nog niet genoeg is, geeft ook de Majesteit volgende maand het stokje door. Zo zie je maar: niemand is onvervangbaar.

Wij zullen in de toekomst vast nog wel eens informeren hoe het jullie allen vergaat en denken met plezier terug aan de vergaderingen met de daaraan gekoppelde uitjes en uiteraard de Kentweekeinden. Helaas kan ik geen garantie geven dat het ook in de toekomst altijd stralend weer zal zijn.

Rest mij nog jullie met een goed gevoel achter te laten onder de hoede van de nieuwe voorzitter Gerda.

Uiteraard mede namens Gerrit Jan bedanken we jullie voor het gebodene en wensen jullie alle goeds. Dank jullie wel.



#### In dit nummer

Gerda volgt Tilly op	1
Afscheidstoespraak van Tilly	1
Voorjaarsbijeenkomst 2013	2
Verbeteringen aan het comfort op een Kent 28	3
Over "De Kentenaren"	4

## Voorjaarsbijeenkomst 2013

**Net als vorig jaar werd het huishoudelijke gedeelte van de voorjaarsbijeenkomst gehouden in Soest. Wederom werden we gastvrij ontvangen in het appartementencomplex van Gerda en Rinus, waar een ruime vergaderruimte voor ons beschikbaar was.**

Op een muur van de zaal achter de bestuurstafel was met behulp van een beamer een foto van een Kent 28 (de Sturdy van Gerda en Rinus) geprojecteerd. Om alvast goed in de stemming te komen. Met koffie en thee begon het informele gedeelte. Bijpraten met bekenden en kennismaken met nieuwe personen. Ook met de nieuwe leden Jaap en Asja, die nog maar net tot de club zijn toegetreden.

De 28 aanwezigen schaalden zich daarna aan tafel voor de ledenvergadering. Voor de laatste keer sprak Tilly de openingswoorden. Frans las de namen voor van degenen die zich keurig hadden afgemeld.



Ereleden Jos en Dick moesten verstek laten gaan. Dick was opgenomen in het ziekenhuis in Zwolle in verband met hartproblemen. En Marlene en Christian moesten op het laatste moment afzeggen omdat Marlene was geveld door een stevige griep.

Daarna volgde de wisseling van voorzitter. Gerda nam de hamer over van Tilly en mag nu aan het roer van De Kentenaren staan. Gerda bedankte Tilly en bood haar een presentje aan.

Hoofdmoot was de bespreking van het zomerweekeinde. Dit jaar is Theo de organisator en hij vertelde de aanwezigen dat Zutphen de plaats van handeling wordt van 23 tot en met 25 augustus. In een volgende aflevering van het clubblad zal daaraan uitgebreid aandacht worden besteed.

Na de vergadering kon ieder zich te goed doen aan de door Broodje van Toontje voortreffelijk verzorgde broodjes, het slotstuk van het Soester gedeelte.

Verschillende leden vertrokken na de lunch naar huis, maar de meesten reden per auto naar Paleis Soestdijk. We begonnen daar met het nemen van foto's voor het bordes (alsof het nieuwe kabinet met koningin Gerda poseerde in de bordesscène) In het paleis konden we de tentoonstelling van werken van Maurits Escher bekijken en een deel van de koninklijke vertrekken bezichtigen. In een paar zalen werd ook nog uitleg gegeven over de geschiedenis van de betreffende zaal en wat daarin voor interessante dingen te aanschouwen zijn.

De oranjerie was de geschikte plek om de dorstige kelen te smeren. De bediening verliep niet helemaal vlekkeloos, maar er kwamen toch genoeg kopjes en glazen op tafel. Een deel van de aanwezigen sloot de dag af met een diner in restaurant De Soester Duinen.

Frans





## Verbeteringen van het comfort op een Kent 28

De Kent mag dan een fantastische boot zijn, er zijn toch altijd nog wel dingen die beter of handiger kunnen. Zo dachten Corrie en Karel er ook over. Zij bedachten voor hun "Cornelia" verschillende verbeteringen, die hieronder in beeld worden gebracht.



*Gewoonlijk is de kuiptent aan de achterkant schuin oplopend. Karel en Corrie lieten hun tent aan de achterkant rechter maken, waardoor er meer ruimte ontstaat en je veel beter rechtop kunt zitten.*



*Een tafel met een vast montagepunt op de vloer van de kuip. Vast als een huis!*

*Met een band op de kuiptent heb je houvast wanneer je op de rand naast de tent loopt.*



*De fiets in een beugel aan de reling en met een band vastgemaakt. Strak en solide.*

*En dan kun je het voordek ook nog opwaarderen tot terras.*

## Over "De Kentenaren"

### Vereniging

"De Kentenaren" is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Zij is op 13 februari 2000 opgericht en is bestemd voor hen die in een motorboot van het type "Kent" varen.

De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 20,00 per huishouden.

Bankrekening: op naam van A.B. , De Meern.

De BIC-code van de bank is en het IBAN-nummer .

### Bestuur

Het bestuur van "De Kentenaren" is als volgt samengesteld.



#### Voorzitter

Gerda



#### Secretaris

Frans



#### Penningmeester

Arie



Karina

### Clubblad

De vereniging geeft voor haar leden een blad uit onder de naam "De Kentenaren". Dit wordt aan de leden die een e-mailadres hebben, per e-mail in PDF-formaat gezonden en aan de overige leden in een geprinte versie per post.

De opmaak en eindredactie van het blad worden verzorgd door Frans.