



## Groeten uit Huizen

**Een kaart van de deelnemers aan het door Angela voortreffelijk georganiseerde zomerweekeinde 2019 in Huizen. Op pagina 2 staat een impressie.**

## De Kent wereldberoemd in Zaandijk en omstreken!

Net terug van het Kentweekend in Huizen ontvingen Willy en ik het eervolle verzoek om mee te spelen in het Theaterspektakel Zaandijk 525 jaar. Uiteraard waren wij zeer vereerd met deze uitnodiging. Onze carrière zou een onverwachte wending nemen.

We kregen veel goede raad van onze burens: wees voorzichtig en teken geen wurgcontract bij John de Mol. Maar al snel bleek dat het niet in de eerste plaats om onze acteerprestaties ging. Er was een stoere boot nodig voor een verhaal over het ontstaan en de toekomst van ons geliefde dorp, gelegen aan de Zaan tegenover de Zaanse Schans. De organisatoren hadden voor het theaterspektakel in de buitenlucht een gigantische tribune geplaatst aan de rivier de Zaan met uitzicht op de molens en de Zaanse Schans. Hier was een podium waarop een liveband speelde en een ponton in de Zaan waarop tijdens de voorstelling de typische houten Zaanse huisjes werden gebouwd. Daarbij waren er ook nog zestig toneelspelers. Kortom: de toeschouwers kwamen ogen tekort. Onze rol was uiteraard cruciaal, haha. Wij voeren verschillende keren met de hoofdrolspelers over

de Zaan in diverse stadia van het verhaal. Wat het lastig maakte was dat het openluchttoneelstuk pas 's avonds om 21.00 uur begon, dus in het donker, en dat de schijnwerpers ons volgden bij het varen en aanmeren vlak voor de bühne. We werden vaak totaal verblind bij het aanleggen. En dat voor 900 toeschouwers, van wie de meesten ons ook nog kennen. Een aanmeerfoutje was dodelijk geweest voor mijn wankele reputatie als motorbootvaarder. Bij de generale repetitie hebben we dit proberen op te lossen door twee ledlichten plaatsen op de plek waar wij moesten vastmaken en daar concentreerde ik mij op bij het aanmeren. Met wat geluk is alles goed gegaan. We hebben twee avonden voor een uitverkochte tribune opgetreden en hebben na afloop heel veel complimenten gehad voor onze mooie Kent. Ons intense en doorleefde toneelspel was de meeste toeschouwers minder opgevallen. En ook hebben we niets meer gehoord van John de Mol

Groeten van Willy en Henk en onze Kent 28 Dotje Blauw

# Wederom een Kentenarenweekeinde om met een glimlach aan terug te denken

In de middag van vrijdag 16 augustus verzamelden tien boten in de gemeentehaven van Huizen. Onze gastvrouw Angela en haar man Paul wachtten ons op de steiger op. Het lukte Arie en Renée en Sander en Eveline niet om dit jaar met hun Kent te komen, maar zij wilden het jaarlijkse samenzijn niet missen en kwamen met de auto. We begroetten verder Karel en Corrie, Michael en Sabina, Kees en Elza, Jaap en Asja, Henk en Willy, Michael en Trixi, Lex en Maggie en Jan en Kaye. Ons oud-lid Gerda schoof op de eerste dag bij ons aan en onze ereleden Jos en Karina, die hun Kent vorig jaar tot hun spijt moesten verkopen, kwamen de volgende dag en zij maakten een deel van het programma mee.

Het is altijd weer een mooi gezicht om over een lengte van zo'n honderd meter een ketting van Kents aan een kade te zien liggen. Een echtpaar dat bezig is om een Kent te kopen, kwam langs om alvast kennis te maken.

Bijzonder is dat er leden zijn die zich jarenlang afzijdig hebben gehouden, het toch maar een keer geprobeerd hebben en nadien geen weekeinde meer hebben willen missen. De Kent schept banden. Het is ook altijd weer leuk om te zien hoe de booteigenaren enthousiast over hun Kent praten, elkaar tips geven, ideeën opdoen bij elkaar.

Het weekeinde werd ingeluid met een borrel en borrelhapjes op de steiger en 's avonds aten wij gezamenlijk in het naast de haven gelegen restaurant De Haven van Huizen. De weergoden werkten mee. Bij de borrel scheen de zon en 's nachts zorgden ze ervoor dat de boten werden schoon gesproeid. Hun enthousiasme werkte de volgende dag ook, door af en toe een kort lichte motregen op ons te laten neerdalen. We lieten ons er niet van weerhouden om naar het Huizer Museum te wandelen, waar gids Jan Rebel ons opwachtte om ons de interessante bezienswaardigheden van het oude dorp van Huizen te tonen en er aardige verhalen bij te vertellen. Terug van de rondwandeling namen we een kijkje in het museum, waar een expositie was over de molen, de Huizer klederdracht (die inmiddels ook

daar tot het verleden behoort) en fraai keramiek. We werden verwelkomd met koffie, thee en Huizer speculaas, die inderdaad bijzonder lekker is. Sander en Eveline, die vrijdag na het diner naar Worum waren gereden, hebben de wandeling en het museum moeten missen, maar zij brachten 's middags Simon en Denise Cory mee. Simon heeft de werf van zijn vader Brian (waar de casco's van onze Kents vandaan komen) voortgezet en was met zijn vrouw vanuit Engeland naar Nederland gezeild om onder meer in dit weekeinde met ons kennis te maken. Ze waren van plan geweest om in Huizen aan te leggen, maar kwamen door omstandigheden in Friesland in tijdnood. Aan het einde van de ochtend schoven zij bij ons aan. Simon heeft alle aanwezige boten bezocht en bekeken.



In de middag voer het gezelschap, verdeeld over twee Huizer bidders, bemand door vrijwilligers van de Stichting Huizer Bidders, het Gooimeer op. Een zwaarbewolkte lucht hing boven ons, er waaide een matige zuidwestenwind, het water was hobbelig, maar de bidders gleden met een aardig vaartje over het water. Een heel andere vaarervaring dan met onze motorboten. Na een goed uur ging het toch serieus miezen

en besloten we, inmiddels doornat, om eerder dan de bedoeling was naar de haven terug te varen. In de loods van de bidderwerf was inmiddels een goed verzorgde barbecue voor ons gereed gemaakt. Jan en Paul grilden bekwaam en enthousiast het vlees en de vis.

Op zondag namen wij afscheid van elkaar en beloofden plechtig om er volgend jaar weer bij te zijn. Een aantal Kentenaren had aangeboden om op zondag te gaan varen met kankerpatiënten en hun begeleiders/familieleden, die door de Stichting VaarKracht waren uitgenodigd. In de aanloop naar de zondag leek het door de harde wind niet verantwoord om met hen het water op te gaan en Angela, die dit evenement had georganiseerd en er veel tijd en energie in had gestoken, moest tot haar grote teleurstelling besluiten deze activiteit af te blazen.

Puck en Frans

# Over "De Kentenaren"

## Vereniging

"De Kentenaren" is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Zij is op 13 februari 2000 opgericht en is bestemd voor hen die in een motorboot van het type "Kent" varen. De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 25,00 per huishouden. Betaling op bankrekening op naam van A.B. , De Meern. De BIC-code van de Rabobank is

## Bestuur

Het bestuur van "De Kentenaren" is als volgt samengesteld.



**Voorzitter**  
Maggie



**Secretaris**  
Frans



**Penningmeester**  
Arie



Angela

## Clubblad

De vereniging geeft voor haar leden een blad uit onder de naam "De Kentenaren". Dit wordt aan de leden die een e-mailadres hebben, per e-mail in PDF-formaat gezonden en aan de overige leden in een geprinte versie per post.

De opmaak en eindredactie van het blad worden verzorgd door Frans .